

Ondanks haar onbeschrijfelijke levenswil is na een moedig gedragen ziekte, omringd door allen die haar dierbaar waren, vredig overleden

mevrouw

Philomena Cooremans

weduwe van de heer
Louis Kallaerts

Geboren te Malderen op 13 april 1930 en van ons heengegaan in WZC Zonnetij te Aartselaar op donderdag 19 augustus 2021.

Het afscheidsmoment, rond haar asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op de **begraafplaats** van Aartselaar op **woensdag 25 augustus 2021 om 14 uur**.

Aansluitend vertrouwen wij haar asurne toe aan het urneveld.

Samenkomst aan de ingang van de begraafplaats vanaf 13.45 uur - Lindelei.

Gelegenheid tot groeten wordt u geboden in de groetkamer van Uitvaartzorg Leslie De Laet op maandag 23 augustus 2021 tussen 19 en 19.30 uur.

Dit melden u:

Rita & Willy Kallaerts - Siebens,

kinderen en kleinkinderen,

René & Delly Kallaerts - Neerinckx,

kinderen en kleinkinderen,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen,
de neven en nichten,
de families Cooremans, Kallaerts, Buys en Bessems.

Bijzondere dank aan haar huisarts en heel het team van WZC Zonnetij voor de goede en liefdevolle zorgen die ze van hen heeft mogen ontvangen tijdens haar verblijf.

Rouwadres: Familie Kallaerts - Cooremans
Laarstraat 1, 2840 Reet.

online condoleren via www.uitvaartzorgdelaet.be