



Met veel verdriet maar dankbaar voor zijn wijsheid
en goede raad, nemen wij in stilte afscheid van

de heer

Rudi Van Hoecke

Bompa van de Schelse Vishal

weduwnaar van mevrouw
Roswitha Saey

°20 juni 1943, Gent - †21 januari 2021, Puurs-Sint-Amands

De dienst van Woord & Gebed, rond zijn asurne,
heeft door de coronamaatregelen plaatsgevonden in familiale kring
in de parochiekerk **Sint-Jozef**, Liezele-Dorp,
op **woensdag 27 januari 2021 om 12 uur**.

Aansluitend hebben wij Rudi zijn asurne toevertrouwd
aan het familiegraf op de begraafplaats te Liezele.

Rudi is:

vader en schoonvader van

Ingrid & Gerard† Van Hoecke - Verheyden

bompa van

Shana & Stijn Verheyden - Rosez

Thibeau

Cindy & David Verheyden - De Gruyter

Amber en Vic

Christof & Liesbet Verheyden - Schelfthout

Nio en Anse

broer en nonkel van

Marie-Rose & Eddy Van Hoecke - Lybaert

kinderen en kleinkinderen

delen mee in dit verdriet:

Francois† & Maria Verheyden - Step

de families Van Hoecke, Saey, Verheyden en verwanten.

*Bijzondere dank aan Dr. Berwouts en heel het team van WZC Gravenkasteel
voor de goede en liefdevolle zorgen die Rudi heeft mogen ontvangen
tijdens zijn verblijf.*

Rouwadres: Familie Verheyden - Van Hoecke

Wolfstraat 62, 2870 Puurs-Sint-Amands

condoleren via www.uitvaartzorgdelaet.be