

't is stil geworden nu jij er niet meer bent,
doch in ons hart bewaren wij de naam en het beeld van

mevrouw

Mathilde Struyf

echtgenote van de heer
Louis Van Campenhout

Zij werd geboren te Terhagen op 4 februari 1939
en is van ons heengegaan in haar woning
op zaterdag 21 november 2020.

We hadden graag afscheid genomen met familie en vrienden.
De corona-maatregelen laten dat helaas niet toe.

Daarom heeft het afscheidsmoment en het toevertrouwen
van haar urne aan het urnenveld van de begraafplaats
Willebroek-centrum in intieme familiekring
plaatsgevonden op **vrijdag 27 november 2020**.

Dit melden u:

Louis Van Campenhout,

haar echtgenoot,

Martine & Eric Van Campenhout - Halvorsen,
Jarrik Peeters & Leslie De Laet,

Ivan & Linda Van Campenhout - Olbrechts,
Nicky Van Campenhout,
Esmee,
Tanhée Van Campenhout,

Robin Van Campenhout,

*haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleindochtertje,*

haar zussen, neven en nichten,
de families Struyf, Van Campenhout en verwanten.

*Bijzondere dank aan haar huisarts Dr. Montoisy
en heel het team van Thuisverpleging Curan
voor de goede en liefdevolle zorgen
die Mathilde van hen heeft mogen ontvangen.*

Rouwadres: Familie Van Campenhout - Struyf
Eduard Anseelestraat 96
2830 Willebroek.

Digitaal condoleren via: www.uitvaartzorgdelaet.be