



Afscheid nemen,
is met zachte vingers
wat voorbij is, dichtdoen
en verpakken in de goede gedachten
der herinnering.

Afscheid nemen,
is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde.

Afscheid nemen,
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is om niet te vergeten.

Afscheid nemen,
is het moeilijkste in het leven.





Herinnering aan de dag waarop we
afscheid namen van

mevrouw

Maria Crauwels

weduwe van de heer
Marcel de Herdt

°2 juni 1927, Kontich - †29 maart 2021, Aartselaar

De dienst van Woord & Gebed, rond haar asurne,
zal omwille van de corona-maatregelen plaatsvinden in
intieme kring in de Heilige Maria Magdalenakerk
te Reet op zaterdag 3 april 2021.

Aansluitend vertrouwen wij haar asurne toe aan het
urneveld van de begraafplaats in Reet.

Dit melden u:

Francis de Herdt, *haar zoon*,
alle neven en nichten,
de families Crauwels, de Herdt en verwanten.

*Bijzondere dank aan haar huisarts Dr. Van Boxem en heel
het team van WZC Zonnewende voor de goede zorgen.*

Rouwadres: *Familie de Herdt - Crauwels
p/a Laarstraat 1, 2840 Reet*
online condoleren via www.uitvaartzorgdelaet.be