

Geen grote dingen heeft hij gedaan.
Hij was een stille ziel die echter in zijn leven hard heeft gewerkt.
Eenvoudig en oprecht van hart was hij en daarom door ons bemind.

Wij nemen afscheid van

de heer

Marcel Bouwens

weduwnaar van mevrouw
Cecile Van Dessel

Hij werd geboren te Reet op 16 juni 1934 en is
van ons heengegaan in het WZC Sint-Elisabeth te Duffel
op zaterdag 9 januari 2021.

De dienst van Woord & Gebed, rond zijn asurne,
heeft door de coronamaatregelen plaatsgevonden in de kapel van
Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil, Bruul te Duffel,
op **vrijdag 15 januari 2021 om 11.30 uur**.

Aansluitend hebben wij Marcel zijn asurne toevertrouwd
aan het urnenveld van de begraafplaats Duffel-centrum.

Dit melden u:

Tony & Annemie Bouwens - Nauwelaers,
Inneke & Yoeri Bouwens - Van Hoyweghen,
Matteo, Vigo,
Tim & Jolien Bouwens - Spinnoy,
Mil, Lenne,
Christel & Ivan Bouwens - Quinten,
Jurgen & Yves Quinten - Sluyts,
Faith-Louise, Florian,

zijn kinderen, klein-en achterkleinkinderen,

Constant[†] & Maria Bouwens - Palmans,
Jos[†] & Marie-Louise Bouwens - Vervliet,
kinderen en kleinkinderen,
François[†] & Jeanne Bouwens - Goossens,
dochter en kleindochter,
Jeanne[†] & Lode Bouwens - T'Seyen,
kinderen en kleinkinderen,
Rita & Jules[†] Bouwens - Sels,
kinderen en kleinkinderen,
Marcel[†] Van Dessel,
Gilberte & Jos[†] Van Dessel - Lamberts,
kinderen en kleinkinderen,

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

de families Bouwens, Van Dessel en verwanten.

*Bijzondere dank aan heel het team van WZC Sint-Elisabeth te Duffel
voor de goede en liefdevolle zorgen.*

Rouwadres: Familie Quinten - Bouwens
Oude Liersebaan 18, Duffel.

condoleren via www.uitvaartzorgdelaet.be